



Bröllop på ett fransk MEDELTIDSSLOTT

TEXT & FOTO: ELISABETH WIKSTRÖM BRÖLLOPSFOTO: CLAES WIKSTRÖM

När släkten äger ett slott i Franrike är det förstås där bröllopet ska ske. Ida önskade sig ett riktigt prinsessbröllop och blivande maken Sebastian var inte svår att övertala.

Det var mycket att planera och förbereda. Vi reste till slottet flera gånger, senaste gången i maj två månader före bröllopet, berättar Ida.

Då planterade vi sommarblomster på borggården, fyndade kaffeserviser på loppis, köpte vinglas och spikade menyn. Golfkrogen som skulle stå för maten, lånade dessutom ut stolar, tallrikar och bestick.

Morbror Erik hade kört ner med fullastad jeep redan i april. Då tog han med dukar, stolsöverdrag, uddavaser, ljusstakar och annat pynt.

Röda mattan som beställts på nätet i februari var på vift över hela Europa innan den äntligen kom fram några dagar före bröllopet. Vi fick lära oss att improvisera, och ha en plan B, för saker bortanför vår kontroll. Till exempel strulade lokala pensionatet som lovat arrangera brunchen. Som tur var fick vi tips om ett svenskägt ställe i en by längre bort.

För att underlätta gästernas planering skapade vi en hemsida med praktisk info om lämpliga hotell, flygförbindelser och andra tips.

VÄLKOMSTPARTY

När gästerna rest så långt ville vi verkligen bjuda på några festliga omväxlande dagar. Vi började med beachparty på Valras Plage i Beziers kvällen före bröllopet. Tanken var en äkta amerikansk barbeque med hamburgare, men tyvärr var grillning inte tillåtet på stranden. Istället köpte vi olika pizzor från närmaste krog, tio i taget, satte upp partytält och laddade med iskall öl, rosévin och läsk. Det blev superkul och avslappnat plus ett bra sätt för folk att lära känna varann.

CEREMONIN

Själva vigseln skedde på Arlanda precis före avfärden till Franrike. Ändå räknar vi ceremonin den 4:e juli som vår bröllopsdag och det datumet är ingraverat i vigselringarna. Vi valde USA:s nationaldag, eftersom vi träffades i Kalifornien när vi båda bodde och pluggade där för nio år sedan.

Bröllopet började vid fyrtiden med att slottsportarna slogs upp. Gästerna lotsades in på röda mattan där de fotograferades. Sedan var dags att bänka sig på borggården framför blomsterportalen där min nervöse brudgum och hans bror som var bestman stod och spanade mot tornrumstrappan. Jag skred ner till Ronjas rövarsång, som passade perfekt i slottsmiljön. Näbbar var två söta systerdöttrar och vigselförrättare var min gudfar. Efter vigseln serverades små snittar och champagne medan vi smet ut för bröllopsfotografering i kullerstensgränderna kring slottet. När vi gick in igen samlades gästerna och skålade med oss i champagne, kastade rosenblad och blåste såpbubblor.



FESTEN

Maten var superb med fransk finesse. Inför varje rätt berättade franskättade morbror Erik om vinet, som kom från hans och släktens odlingar.

Ostbricka avslutade måltiden och en stund senare serverades bröllopstårtan uppe i tornrummet. Vi två fick som sig bör ett svärd att skära upp första tårtbiten med.

Inför brudvalsen bytte jag till en kort brudklänning. Sedan var det fri bar med tropiska drinkar som en bartenderkompis blandat i förväg i iskylda behållare, dans på en av terrasserna, bad i poolen och Ikeakorv med bröd framåt småtimmarna.

Byn Boussagues få bofasta invånare hade överseende med musiken och skränet, och på morgonkvisten återfanns en och annan gäst sovandes i poolstolarna.



AVSLUTET

Som avskedsfest var roligt att visa ännu en miljö. Från strand, till slott och nu bergsbyn St Nazaire de Ladarez. Här dukades upp en klassisk brunch med scrambled egg, bacon, våfflor man fick grädda själv och massa annat gott. Som slutkläm kom traktens glassbil och bjöd på gratis mjukglass.

Under brunchen som pågick från klockan elva till 14-tiden började våra gäster tacka för sig och bege sig vidare. Kvar till slut var ett litet gäng som åkte ner till floden och hyrde kanoter.

Det var skön avrundning på en fantastisk helg. Sedan återstod förstås städning av slottet och en gigantisk disk.

En sådan fest i dagarna tre var otroligt kul att genomföra. Vi gjorde det mesta i egen regi med hjälp av släkt och vänner som bistod med håruppsättningen, smink, drinkblandande, fotografering, sång och massa annat.

Med ett sådant bröllop behöver man heller ingen bröllopsresa. Gåvor hade vi av sagt oss, men vi fick en ändå, lille Svante exakt nio månader senare...

VEM / VAR / HUR / VAD

VEM FRIADE: Sebastian

VIGSELPLATS: På Arlanda före avfärden till Franrike och Chateau de Boussagues. Senare hölls en stämmingsfull ceremoni med Idas gudfar som vigselförättare på slottets borggård.

FESTPLATS: Middag i slottets riddarsal och i tornrummet severades bröllopstårtan. Brudparet skar första tårtbiten tillsammans med svärd.

BRUDENS KLÄDER: Nätbutiken Missydress.se

BRUDGUMMENS KLÄDER: Hugo Boss

RINGAR: Vitt guld, diamanter

MAT & DRYCK

MINGEL I SLOTTSTRÄDGÅRDEN:
Fem små aptitretare (amuse-bouche)
Champagne: Remi HARLAUT-PARIS rosé 2008

FÖRRÄTT:
Smördegsknyten med pilgrimsmusslor och räkor
Vitt vin: Blanc Viognier Chateau Viranel

VARMRÄTT:
Biff med pepparsås, potatiskaka, zucchini- och tomatpaté
Rött vin: Rouge Cuvee d'Åre 2010

EFTERRÄTT:
Franska ostar
Rött vin: Puec Thomas 2003 AOC Languedoc, St-Blaise

TÅRTA:
I fransk stil med chokladbottnar, bär och fromage serverad med kaffe och avec

